



Med HAVET som HEM och ARBETSPLATS

Många drömmer om att packa båten och ge sig ut i världen. Svenska långseglare lever ofta på sina sparade pengar. Men det finns andra sätt att finansiera drömmen.

TEXT ADAM HANSSON FOTO ADAM HANSSON & CAMILLA JACOBSSON

KAN MAN ha kvar kakan och samtidigt äta upp den? Kontrasten mellan att bo i Sverige med

heltidsarbete och att säga upp sig för att långsegla är stor. Vi drömde aldrig om att ge oss ut och segla i några år för att sedan återvända hem. Målen var att sänka tempot i vardagen, att vara tillsammans mer, att få möjlighet att bo på intressanta och vackra ställen, att få större variation i livet och samtidigt arbeta lagom mycket med det vi är intresserade av. Vi ville ha bättre balans i livet helt enkelt.

PLANEN TOG SJU ÅR att förverkliga. Idag lever vi till stor del som vi drömde om att vi skulle. Det har varit värt allt hårt arbete vi lade ner för att komma hit, men jag är inte säker på att jag skulle kunna göra det igen. Under åren som gått sedan vi lämnade Sverige tror jag att jag helt enkelt har ändrat mig för mycket för att på nytt kämpa för ett så avlägset mål. Sakta men säkert har jag börjat leva mer i nuet.

För lite drygt tio år sedan chartrade vi en segelbåt i Kroatien tillsammans med några vänner och började drömma om ett liv som långseglare. Camilla pluggade fortfarande och vår Maxi 77 var kanske inte den bäst lämpade båten att ge sig iväg med. Det kändes som om långsegelplanerna skulle ta oändligt lång tid att förverkliga. Några år senare gjorde de snabbt stigande